

ROBBEDOES

BELGIE: 6 fr. — NEDERLAND: Losse nummers: 40 ct.

Weekblad. — 17e Jaargang.

Nr. 784. — 7 April 1955. — 24 blz.

en
**REUZEN
VERRASSING
!!!**

ROBBEDOES

JULLIE
LIJFBLAD
NOG LEUKER
DAN EERST

...EEN WEEKBLAD MET
EEN VOORJAARSPAKJE
AAN!



...ZO VOORTVAREND ALS
BUCK DANNY'S
"PANTHER"!



...ZO AVONTUURLIJK ALS
JERRY SPRING...



...ZO KWIEK ALS DE
MARSUPIAMI!



...EN ALLE KLEUREN VAN
DE REGENBOOG!



EEN KNAL-
SUCCES!



Zo blijft je
lijfblad
voortaan

PRACHTIG! BOEIEND! KLEURRIJK!!!



Franklin 55



We gaan vissen !...

Welke jongen gaat er niet graag vissen ? En omdat er weer een vakantie op komst is... We zullen het niet hebben over het vangen van stekelbaarsjes in een schepnetje langs de slootkant — wat ook al heel prettig is — maar over het echte vissen.

De vraag kwam van MICKEY, Jean MATTHEYS, Marcel VANDERLINDEN en FEKUMSEH uit St. Gilles. Die rakkers houden er zowaar een visclub op na ! Ben jij de leider, Frans ? Als leider mag je niet zoveel taalfouten schrijven, hoor ! Snuffel ontdekte er heel wat in je brief. Of heb je in haast geschreven ? Doe goed je best op school, kerel !

Nu dan voor jullie en alle vislievende rakkers iets over het echte vissen. Er valt zoveel over te vertellen, dat we er twee Snuffeltjes aan zullen besteden.

ZE WILLEN NIET BIJTEN !

Jullie zullen je wel eens afgevraagd hebben, waarom de vissen vandaag goed bijten en gisteren het lekkere aas het aankijken niet waard vonden.

Wel, rakkers, daar is al heel veel over geschreven. Ook veel over « verzonnen ». De een beweert, dat een vis

bij Noordenwind niet bijt. Maar menigeen zal midden in de winter bij dezelfde windrichting juist veel vis gevangen hebben.

Er is maar weinig over bekend, jongens. Al is de hemel staalblauw en al straalt het zonnetje in volle glorie, toch wil dat niet zeggen, dat je veel vis zal vangen.

Maar waarom bijten de vissen nu eigenlijk ? Omdat ze honger hebben ? Dat zouden wij immers ook doen ! Mis hoor ! In de vissenwereld is dat niet zo. Al zou een visje rammelen van de honger, dan kan het 't toch nog verschillende dagen achter elkaar vertikken om te bijten.

Een ding staat als een paal boven water : de vissen bijten slecht of helemaal niet, « wanneer er verandering van weer op komst is ! »

Moeten we dan de barometer raadplegen voor we uit vissen gaan ? Ja ! Maar als jullie die niet hebben, maak je dan niet ongerust.

Er zijn in de natuur — Snuffel zou haast zeggen : veel betere en meer betrouwbare — weervoorspellers.

Dit is van belang, want : als er verandering van weer op komst is, blijf dan maar gerust thuis. Ze bijten niet.

Een uitstekende weervoorspeller is de « modderkruiper » of de « weeraal ». Die voorspelt ons slecht weer, als hij onrustig heen en weer zwemt. Zo'n weeraal in huis in een bokaal, kom of aquarium is een prachtige barometer. Krult en zwemt hij onrustig heen en weer, dan kan je de volgende dag met een gerust hart aan je geliefkoosde sport verzaken : ze bijten niet.

Er zijn in de natuur nog andere tekenen die slecht weer kunnen voorspellen. Maar die zullen jullie ook wel kennen.

Leuk, hé ? Denk nu niet, dat dit zo maar flauwe praat is en uit de duim gezogen. Onze rakkers op het platte land weten wel beter. Want waarom bijvoorbeeld vliegen zwaluwen laag over de grond, als er slecht weer op komst is ? Omdat de lichtste insecten, die het eerst vochtigheid voelen, de grond hebben opgezocht.

Zijn er dus op de een of andere manier veranderingen in het weer te bespeuren : blijf dan maar thuis. Er is niet veel vis te vangen. Ze bijten niet.

DIE LEKKERBEKKEN...

En nu iets over het « aas ».

Dachten jullie, dat vissen geen voorkeur hebben ? En of ! Die weten even goed als jullie wat lekker is of niet. En

op een lekker hapje komen ze gauwer af ! Dat ligt voor de hand.

Een springlevende worm is altijd een lekkernij. Maar ook een lekker stukje deeg zullen ze niet versmaden.

Laten we eens onze kookkunst tonen. Hier volgen twee recepten :

1. Kempzaad : dit is overal te krijgen. Doe het in een pannetje, giet er een beetje water bij en laat dit koken. Als het graan bijna gaar is, een klein beetje « saltcylzuur » bijvoegen (te koop bij apotheker of drogist). Vergeet niet steeds te blijven roeren.

Het zaad mag niet te mals worden. Is het graan voldoende gekiemd, dan plotseling afkoelen. Neem de moolste graantjes er uit.

Doe het zaad in een potje en zet het onder niet al te zout water. Daaroverheen giet je een dun laagje kempolie. Sluit alles goed dicht. Als het potje goed gesloten blijft, kan je het graan verschillende jaren voor bederf bewaren.

Voor het gebruik doe je het best om het kempzaad een uurtje in lauwwater te laten ontzouten.

Het saltcylzuur houdt de gisting tegen. Het laagje kempolie dient om alles luchtdicht af te sluiten.

Op deze manier kan je ook tarwe, gerst, enz., bereiden.

2. Rijstpudding (voor Brasem !) :

De rijst, na er een lepeltje borax en een beetje zout te hebben doorgeroerd, in een linnen of katoenen zakje doen. Je mag het half vullen. Natuurlijk goed dicht binden. In een ruime pan — de zak moet steeds onder water blijven — de rijst ongeveer drie uur op een zacht vuurtje laten koken. Zo nu en dan de zak eens keren. Daarna de rijst in een schaal schudden. Laten afkoelen. Eenmaal koud, dan in vochtige doek wikkelen.

Van deze pudding kan je — zoals met deeg — pilletjes draaien. Je kan natuurlijk de rijst geur, kleur en smaak geven zoals je zelf wil, bijvoorbeeld : safran, eau de Cologne, suiker, enz.

Zo staan we dus klaar. We weten, dat er geen weersverandering op komst is, dus dat de vissen zullen bijten, en... we hebben deeg klaargemaakt, zo lekker als de visjes nog nooit hebben geproefd !

Morgen gaan we er op uit.

Intussen, beste rakkers, roepen we spontaan :

Met Robbedoes vooruit en vooraan !
Jullie beste

SNUFFEL..

Hoekje voor SNUIFELAARS

de Geheimen der Oceanen n° 2

OP WISSELENDE DIEPTE, TUSSEN DE
OPPERVLAKTE EN 200M. ONGEVEER,
BESTAAT ER EEN DICHTE, DONKERE
LAAG VAN HEEL KLEINE DIERTJES,
"PLANKTON" GEHETEN. DIE LAAG
DAALT OVERDAG EN KOMT 'S NACHTS
WEER BOVEN.

GOLVEN VAN RADAR EN VAN GE-
LUIDSPEILERS KAATSEN ER
OP TERUG EN KUNNEN ER
NIET DOORHEEN.



ENKELE STAA-
TJES VAN
PLANKTON.



DE REUSACHTIGSTE BERGKE-
TEN OP AARDE LIGT... ONDERZEE.
ZE LOOPT DWARS DOOR DE AT-
LANTISCHE OCEAAN OVER
1.600KM. IS TWEEMAAL ZO
BREED ALS DE ANDES EN
WORDT DOORSNEDEN MET
SOMS WEL 10.000 M. DIEPE
KLOVEN...

DE BEDDINGEN VAN DIE GRO-
TE RIVIEREN LOPEN NOG
VER ONDERZEE DOOR... DAAR-
ENTEGEN ZIJN ER IN HET HIMA-
LAJAGEBERGTE EN MIDDEN
IN KENTUCKY ZEEKALKSTEEN-
BANKEN TE VINDEN OP 6.000M.
DE ZEE HEEFT OOK DE
NIAGARAWATERVALLEN IN
DE ROTSEN UITGEHOUDEN!

BENEDEN 20 METER VER-
DWIJNT ELK PLANTAARDIG LE-
VEN EN ZIJN ALLE VISSSEN
VLEESETERS. HUN KLEUR
WORDT MET DE DIEPTE STEEDS
DONKERDER. HUN MONSTER-
ACHTIGE VORMEN ZIJN AAN-
GEPAST AAN DE VRESELIJKE
LUCHTDRIJK DIE ZE MOETEN
DOORSTAAN. HEEL WAT HEBBEN
LICHTGEVENDE SPRIETEN, WELKE
DE VIS WAARMEE ZE ZICH VOE-
DEN AANLOKKEN.



HET SCHUILHOL VAN DE MOERAAL

KORTE INHOUD

DE GRAAF VAN ROMMELGEM WIL DEELNEMEN AAN EEN PRIJS-
VRAAG BETREFFENDE HET DUI-
KEN IN DIEPZEE EN VINDT DAAR-
VOOR EEN NIEUWE ONDERZEEER
UIT. MAAR DOOR GEHEIMZINNIGE
AANSLAGEN WORDT DE FABRI-
KAGE ERVAN VERTRAAGD.



VERVOLG PAG. 8

OLGA



ER was een man, genaamd Richard Monet, die heel zijn leven gestreefd had naar steeds meer bezit niets anders had verlangd dan fabrieken, werven en mijnen.

Maar toen hij grijze haren had gekregen, voelde hij zich zo kouwelijk daar van binnen in zijn hart. Van de eerbied en de angst voor zijn macht werd hij niet langer warm.

Een verlaten oude man was hij, met duizenden ondergeschikten en geen enkele vriend, niemand die bedroefd zou zijn om zijn dood.

In grote sommen stelde hij geen behagen meer en hij was niet langer trots op zijn kasteel, waarin de eenzaamheid zoveel ruimte had gevonden.

In die tijd begonnen de kranten hem « de bekende philanthroop » te noemen, omwille van zijn grote giften voor dit en voor dat liefdadig werk. Een nieuw hospitaal werd naar hem genoemd.

Helaas, zelfs die postcheck-liefdadigheid gaf hem geen bevrediging, want ze kostte hem enkel een handtekening van tijd tot tijd.

Tot hij op een avond wandelen ging met zijn grote en ernstige hond, onder de statige bomen van de oprijlaan, en voor het hek een kleine jongen zag zitten met zijn gezicht tussen twee staven geduwd.

De hond blafte en de jongen rende weg, maar de oude man riep hem terug en vroeg waarom hij gehuild had.

De jongen begon weer heftig te snikken om zijn bal, die over de parkmuur was gevlogen. Vele weken lang had hij er zijn Zondagscentjes voor gespaard en nu was hij hem kwijt. Wat had hij 'n verdriet!

De oude man luisterde met nors gezicht naar het verhaal en een sedert lang verstijfde snaar ging aan het trillen in zijn hart.

Hij hield het hek open voor de kleine jongen, die met blijde schichtigheid in het struikgewas verdween.

De jongen kon de bal niet vinden en nu gebeurde het dat de machtige heer van het kasteel daar rondkroop onder de struiken. Hij schramde zijn handen en zijn gezicht, maar dat voelde hij niet. Hij voelde alleen een vreemd bighagen in zijn borst.

Het werd donker en de jongen verloor alle hoop, maar de oude man streek met onwennige hand over zijn hoofd.

— Morgen kunnen we samen verder zoeken, zei hij vriendelijk. We vinden hem beslist terug.

De chauffeur toonde geen verbazing als zijn baas hem nog diezelfde avond naar de stad liet rijden om een echte grote voetbal te kopen. « Rijke mensen hebben toch onbegrijpelijke grillen », dacht de chauffeur alleen maar.

De volgende morgen stond de oude man nog voor de kleine jongen aan het hek en er kwam een ongewone helderheid in zijn gezicht, toen hij het kereltje eindelijk zag lopen in de verte.

— Zoek jij aan die kant! stelde de oude man opgewekt voor.

Zelf ging hij op de loer staan achter een struik, waar hij de jongen zien zou op het ogenblik van de wonderbare ontdekking.

Hij had een kreet van blijde verrassing verwacht, maar de jongen gaf geen kik. Hij kroop alleen op handen en voeten naar de bal toe en bleef daar een poosje roerloos op zijn knieën zitten. De oude man las de onthutsing van zijn gezicht en zijn weerloosheid tegenover het wonder.

Ineens tilde de jongen de bal op in zijn beide handen en legde hem met een snel gebaar weer op zijn plaats, terwijl hij stiekem rondgluurde.

De oude man stapte te voorschijn van achter de struik.

— Heb je hem gevonden? vroeg de oude man.

De jongen keek naar hem op met ogen vol begeerte. Hij schudde zijn hoofdje en zijn lippen trilden.

— Nee, dat is hij niet, stamelde de jongen en het was alsof hij zou gaan huilen. Mijn bal is zo'n heel kleintje.

De oude man wist, dat de kleine jongen erg dapper was en zich diep ongelukkig voelde.

— Je mag hem hebben! zei de oude man met nadruk.

— Dat is mijn bal niet... hijgde de jongen. Mijn bal is niet groter dan dat!

Het begon de oude man 'n beetje te schemeren voor de ogen en hij voelde zich helemaal niet meer kouwelijk daar van binnen.

— Het park is van mij en de bal is ook van mij en... — je mag hem hebben!

Zo is de oude man op zijn idee gekomen. Want nadat hij zo blij was geweest om het geluk van die jongen, had hij voorgoed de smaak van de vreugde leren kennen. Voortaan verbaasde de chauffeur zich voortdurend over zijn heer, maar dat het enkel grillen waren, geloofde hij niet lang. Uit louter grilligheid laat een man zich toch niet naar kwalijk ruikende achterbuurten brengen en waarom zou hij in ellendige kamertjes binnengaan, als hij niet gestuwd werd door een vreemde drang?

Op een mistige dag zat een jongen met schrielle schouders en een bleek gezicht achteraan in de wagen. Zijn vader had hij nooit gekend en zijn moeder verdiende zo weinig, dat ze hem niet altijd voldoende te eten kon geven. Die middag zat hij aan de grote tafel in het kasteel en vanaf die eerste nacht wende hij aan het bed, waarin hij wegzonk als in een witte wolk.

Dit was het begin en spoedig vond de eenzaamheid geen ruimte meer in het grote kasteel. Joelende jongens hadden haar voorgoed verdreven, jongens die eenmaal verlaten waren geweest en nu glansden van gezondheid en geluk.

De oude man had nooit meer een kouwelijk hart. Het werd warm gehouden door de vele zorgen van elke dag, want hij had zich voorgenomen een echte vader voor hen te zijn — voor bijna twintig jongens — en dat was werkelijk geen gemakkelijke taak. Vaak zat hij te piekeren over hun toekomstig geluk en zo dacht hij op een keer, dat hij een moeder voor hen moest zoeken.

Er kwam een jonge vrouw, die alles geleerd had over

opvoeding. Zij eiste een hoog loon en de oude man maakte niet het minste bezwaar, want op geld kwam het niet aan.

Maar de derde dag al ging ze weer weg. Die jongens waren veel te wild en te slecht opgevoed, zei ze tegen de oude man.

De oude man zuchtte en probeerde haar niet te overreden om nog wat langer te blijven. Spoedig had hij een plaatsvervangster gevonden, maar die was al volledig overspannen na de eerste week en toen ze op het einde van de maand op verlof ging naar huis, wachtte de oude man tevergeefs op haar terugkomst.

Een derde en een vierde poging mislukte evenzeer en toen verscheen Olga op het kasteel. Ze was nog erg jong en tenger en bedeesd en de oude man sprak openhartig over de moeilijke taak. De jongens waren erg lastig en wild, zei hij, en het zou niet meevallen om hen behoorlijke manieren te leren.

Een ogenblik zat ze na te denken over zijn woorden, met een bloesje van verlegenheid op haar fijn gezicht.

— Misschien heeft niemand hen ooit goed begrepen, mompelde ze. Misschien zal ik gemakkelijker dan anderen de weg naar hun hart vinden, omdat... omdat ik zelf een ongelukkig meisje ben geweest, zonder ouders en zonder echt tehuis.

De oude man knikte goedkeurend. « Ze heeft iets meer dan de anderen », dacht hij en omdat ze er zelf op aandrong om dadelijk te beginnen, bracht hij haar naar de bibliotheek, waar ze elke voormiddag les zou geven. Het leek er een losgebroken hel. In een hoek was een worstelpartijtje aan de gang en met drieën waren ze xylofoon aan het spelen op de radiateurs van de verwarming. Een jongen met vlammend rode haarbos lag languit boven op een boekenkast en hield heel de bende onder het vuur van zijn propfen-mitraillet.

De oude man glimlachte verontschuldigend om die vreselijke herrie en toen het stil werd, sprak hij enkele woorden om hun nieuwe onderwijzeres en moeder voor te stellen.

Ze begluurden haar met drieste ogen en het stond duidelijk op hun gezicht te lezen, dat ze haar gemakkelijk dachten klein te krijgen.

Rosse Willy, de onbetwistbare kapitein van de bende, toonde haar al dadelijk uit wat voor hout hij gesneden was, toen ze hem vroeg om een stukje voor te lezen uit zijn boek. Telkens weer las hij de woorden achterste voor. Wat hadden ze een pret en wat zaten ze te brullen om die gekke Willy! Alleen de nieuwe onderwijzeres lachte niet. Ze zat daar zo kalm en zo ernstig, zonder het minste protest, dat Rosse Willy er helemaal door van streek geraakte en 'n beetje begon te stotteren. Waarom werd ze niet kwaad? Waarom zat ze zo nieuwsgierig naar hem te kijken? Dat kon hij op de duur niet meer verdragen en sloeg zijn boek dicht.

Ze kwam naast hem staan en legde haar hand op zijn schouder.

— Je bent hier zo'n beetje de baas, geloof ik, zei ze vriendelijk.

Hij keek schuin naar haar omhoog en gaf geen antwoord.

— Jij bent hier de oudste en de grootste, glimlachte ze, en zeker ook wel de moedigste?

Hij begon te blozen en voelde zich helemaal niet op zijn gemak.

— Mijnheer Monst heeft me al over je gesproken, zei ze. Je bent toch Willy, nietwaar?... Hij zegt dat je heel verstandig bent voor een jongen van twaalf jaar en dat je me veel kan helpen om het hier voor ons allen erg prettig te maken.

Rosse Willy leek een ogenblik verpletterd onder die lof, maar zo gauw gaf hij zich niet gewonnen en die eerste dag werd een harde beproeving voor die lieve juffrouw Olga. Een bende drieste rakkers vang je niet op één dag in de netten van de genegenheid.

Toen ze hen die avond in bed stopte, was haar hart dan ook helemaal niet zo opgeruimd als haar gezicht. Ze ging 'n beetje wandelen in het park om weer tot rust te komen en toen ze in de duisternis van het lommerhuisje zat, waar niemand haar zien kon, begon ze jammerlijk te huilen. Het was ook zo'n zenuwlopende dag geweest voor de lieve juffrouw Olga en ze was erg bang, dat ook zij de oude man zou moeten teleurstellen. Zij wist niet, dat Rosse Willy ademloos zat te luisteren naar het zachte gesnik in het lommerhuisje. Want hij was werkelijk een roekeloze jongen, die haast elke avond uit zijn

kamer ontsnapte langs de afvoerbuis, alleen maar om zijn vriendjes te verbluffen met zijn durf. Die avond voelde hij zich helemaal niet heldhaftig en toen hij weer in bed lag, voelde hij zich zo vreemd droefgeestig.

Maar de volgende morgen kon hij niet nalaten op te schepjen met zijn ontdekking.

— Nu moet je horen, jongens! Gisterenavond zat de nieuwe te huilen in het lommerhuisje.

Ze waren verwonderd en vroegen zich af wat haar mankeerde.

— Misschien had ze tandpijn! veronderstelde Robert.

— Of liefdesverdriet! opperde Harry en toen schaterden ze het uit.

Alleen Rosse Willy lachte niet. Hij schaamde zich ineens, omdat hij misschien wel 'n geheim had verklapt. Die voormiddag hield hij zich eigenaardig koest, zodat juffrouw Olga hem die middag even apart nam en vroeg of hij zich niet lekker voelde. Er zweemde zo'n oprechte zorg in haar ogen en haar stem klonk zo gul, dat zijn hart er helemaal week van werd en het scheelde geen haar of Rosse Willy begon er van te gieren.

Zijn grote genegenheid voor juffrouw Olga was op dat ogenblik geboren, maar dat wist hij zelf niet en het duurde nog weken voor hij gewillig werd onder haar koestrende hand. Toen hij eenmaal bezweken was voor haar goedheid en geduld, werd hij ook haar vurigste ridder. En hij was ook de eerste in haar hart, maar dat liet ze nooit merken. Voor allen had ze troost in ogenblikken van verdriet. Voor allen klonk haar vriendelijke lach. Allen voelden de warmte van haar boordevol gemoed.

De maanden gingen voorbij en de oude man was gelukkig om het geluk rondom hem. Had hij maar nooit die onzalige brief geschreven, een brief aan een turnleraar in de stad, die voortaan elke week tweemaal naar het kasteel kwam! Hij was groot en knap en hij kon goed opschieten met de jongens. Vanaf de eerste dag maakte dje lieve Olga een diepe indruk op hem. Nadat ze vaak samen hadden gewandeld onder de bomen en soms stil naast elkaar hadden gezeten in het lommerhuisje, wenste hij niets liever dan haar alle dagen te zien. Hij vroeg haar of ze zijn vrouw wilde worden. Ze had het voelen komen en er voor gevreesd, maar toch schrok ze hevig van zijn vraag. Haar hart bonsde onstuimig en ze wist dat ze hem liefhad, maar ze schudde langzaam haar hoofd en antwoordde, dat ze zijn vrouw niet kon worden, nu ze al de moeder was van zoveel jongens. Ze kon hen niet in de steek laten, nadat ze zo'n ruime plaats had veroverd in hun leven.

Helaas, hij hield hartstochtelijk veel van haar en liet haar niet los. Telkens en telkens weer spiegelde hij haar het geluk voor, dat hen te wachten stond. Het werd een tijd van zware innerlijke strijd voor haar, tot ze tenslotte bezweek voor zijn aandrang. Maar ze bleef vol wroeging en twijfel en ze had voortdurend het gevoel, dat ze verdraad had gepleegd.

De oude man sprak geen woord van verwijt, toen ze hem na lang aarzelen haar besluit meedeelde. Hij zuchtte alleen maar en zat lange tijd te staren naar zijn witte handen.

— Jammer, mompelde hij tenslotte. Erg jammer!... Ik had zo gehoopt, dat u hier altijd zou blijven, maar ik weet wel, dat het een dwaze hoop was. Niemand zal hier altijd blijven...

Ze vertelde hem, dat ze de week na Pasen wilden trouwen.

— Ik kan nog blijven tot de dag voor Pasen, zei ze.

— Pasen? herhaalde hij dromerig. Ja, dat is een schone tijd om een nieuw leven te beginnen... Hier zal het een triestige Pasen worden... voor de jongens en voor mij.

Hij leek verstrooid en zat zijn hoofd te schudden, tot hij plotseling haar hand greep.

— Vertel het hun liever niet, dat u weggaat voorgoed. Ze hoeven het niet ineens te weten. Ze zijn zo aan u gehecht en het zal niet zo wreed zijn, als ze het langzaam begrijpen.

Ze knikte. Ze had zelf al aan die mogelijkheid gedacht. Ze zag er tegen op, hun teleurstelling en hun verwijt te lezen in hun heldere ogen. Ze kon weggaan onder voorwendsel dat ze de Paasdagen bij familie wilde doorbrengen.

Die Zaterdagmorgen hielp ze hen de eieren zoeken in het park. Er hing rose mist boven de bomen, maar de hemel stond open, ontzaglijk wijd en diep. Uitgelaten stemmen dwaalden door het struikgewas en een merel scheerde al schreeuwend over de vijver. Die zonnige dag vol beloften bracht juffrouw Olga enkel schrijnende twijfel. Zij voelde,

dat geveinsde vreugde als een stijf masker op haar gezicht stond.

De jongens hadden een halssnoer van sneeuwkllokjes voor haar gevlochten en daarmee zat ze die middag aan tafel. Ze toonden zich zo aanhankelijk en toch ging ze weg.

In de laan vochten ze om haar valiesje te dragen en Rosse Willy smeekte om haar naar het station te brengen. Dat wilde ze niet. Aan het hek nam ze met een vlugge kus afscheid van hen, want de snikken hoopten zich op in haar keel.

Juichend zwaaiden ze haar goeie reis toe.

Op het einde van de parkmuur keerde ze zich nog eens om. Rosse Willy was boven op het dek geklommen en zwaaid wild met zijn zakdoek.

Het werd stil op het kasteel. Het was alsof juffrouw Olga alle vreugde had meegenomen in haar valiesje... De jongens liepen lusteloos rond... Was het nog geen avond?... En nog geen morgen?... Ach, wat misten ze die lieve juffrouw Olga!

Die namiddag verspreidden wilde geruchten over een treinramp zich in het dorp. Even later bevestigde de radio het ongeluksbericht en sprak over tientallen doden. In de avondkranten verscheen al een lijst met namen van de slachtoffers.

De chauffeur bracht een krant mee uit de stad en gaf ze zwijgend aan de oude man.

— Er is slecht nieuws, zei hij treurig, want ook hij had veel gehouden van die vriendelijke Olga met haar gulle stem.

De oude man werd lijkleek en hij hoefde niet eens de lijst in te kijken om de rampzalige waarheid te vermoeden. Wankelend stond hij op en liep naar de deur, waar hij minutenlang bleef staan met de klink in de hand. Toen schudde hij zijn hoofd. Nee, ook dat hoefden de jongens niet te horen. Nog niet!

Ze kwamen het toch te weten. De chauffeur had er over gesproken in de keuken en een meld met rood beschreide ogen bracht hen die avond naar bed.

Die nacht werden op de grote weg naar de stad drie jongens aangehouden door de verkeerspolitie. Ze zagen er verwilderd uit en een jongen met een rosse haardos spartelde woest tegen, toen ze hem in de politiewagen wilden stoppen. Uit hun verwarde verklaringen bleek, dat ze de dertig kilometer naar de stad wilden lopen, om een zekere juffrouw Olga te zoeken, die bij de treinramp betrokken was. Ze konden niet geloven, dat ze dood was. Het was niet mogelijk, dat ze haar nooit meer zouden zien! In de wagen, die hen tegen de morgen terugbracht naar het kasteel, vielen ze van afmatting in slaap.

Op datzelfde ogenblik liep een meisje ongeduldig heen en weer op een verlaten kaai van het grote station. Door de berookte ruiten van de koepel sijpelde het vale ochtendgloren. Locomotieven sisten en mannen riepen naar elkaar met holle stemmen. In haar linkerhand droeg het meisje een gedeukt valiesje en aan haar rechterhand schemerde een wit verband.

Zij had stormachtige uren achter de rug en in haar oren weerklonk nog het geluid van brekend glas, van splinterend hout, van gillende stemmen, van jammerlijk gekreun in de wagen van het Rode Kruis.

En dan die adembenemende schok, toen ze al veilig was in het huis van haar verloofde en haar eigen naam las in de lijst van de slachtoffers. Hoe die vergissing mogelijk was geweest, begreep ze zelf nog niet goed. Maar ze begreep iets heel anders. Ze zag lachende jongens aan de ontbijttafel zitten en ze hoorde hoe iemand hen zei: « Juffrouw Olga is dood! »

Nog veel meer had ze begrepen en daarom stond ze in het tochtige station te wachten op de trein. Op de trein naar huis! Terug naar de jongens, die zoveel van haar hielden en wachtten op haar terugkeer.

De wielen stampden eentonig op de rails en in de dorpen naast de spoorbaan steeg witte rook recht naar de hemel.

Met haar gedeukt valiesje liep ze onder de bomen van de oprijlaan. Aan het venster waar de oude man sliep en waar hij die nacht slapeloos had doorgebracht, bewoog een gordijn.

Als een jonge man stormde de oude man naar beneden. Hij lachte en hij schreeuwde en in de keuken keken de mensen vreemd op, toen ze meenden te begrijpen wat hij riep:

— Juffrouw Olga is terug!... Juffrouw Olga is verzezen!

A. R.



ALS JE "DE DICTATOR EN DE PADDEN-STOEL" HEBT GELEZEN, KEN JE HET METOMOL AL. DIT VREEMDE ROSE GAS DAT DE GRAAF UIT EEN BEPAALDE PADDEN-STOEL BREIDT BRENGT AANSTONDS AL HET METAAL WAAR HET MEE IN AAN-RAKING KOMT TOT SMELTEN !





SAM EN ZIJN PAASEIEREN











NOLLENTUINREGLEMENT

- Art. 1: Alle jongens en meisjes mogen hun knolletjes aan Snuffeltje sturen.
 Art. 2: Alle grapjes, raadsels, tekeningen, gedichten, beschrijvingen of verhalen worden als knolletjes beschouwd.
 Art. 3: Wie ze helemaal zelf verzint, mag boven op zijn briefje vermelden: «Eigen werk». Wie op zijn eigen manier navertelt, wat hij ergens gelezen of gehoord heeft, moet op zijn briefje schrijven: «Naverteld».
 Art. 4: Wie eenvoudig een knolletje van iemand anders wegpikt, zal met schande overladen worden.
 Art. 5: Een goede raad: Kweek geen te dikke knollen.
 Art. 6: Tekenknoletjes moeten in Oost-Indische (Chinese) inkt uitgevoerd worden op goed tekenpapier zonder lijntjes.
 Art. 7: Schrijf je knolletjes altijd op een afzonderlijk blaadje!

Maar hebben jullie 't dan niet gehoord?
 Niet gezien aan bloemen en aan bomen?
 De vogels tjlipen en kwetteren het uit:
 De lente is in het land gekomen!



Mijnheer Kwabbe in de konijnenhandel. - Tekenkno van WITTE LELIE uit Rudder-voorde.

Een zonnige en stralende «goeie dag», rakkers en rakkeresjes! Ja, de lente is weer in het land! Dat belooft binnenkort groen, bloemen, vogels en bloesem. Dat belooft zonnenschijn buiten en zonnenschijn in het hart. Lente is blijheid. Hoera, jongens, geven we elkaar vlug de hand, laten we een grote kring vormen en dartel rondansen! Lente, lente...

En heel binnenkort een vacantie in zicht. Hebben jullie al plannen gemaakt? Al wandel- en fietstochtjes voorbereid? Of een spannende indiaanse sluippartij in de bossen?

Maar... deze laatste dagen héél goed je best doen op school! Vader en moeder ver-

rassen met een mooi rapport. «Mooi» wil niet noodzakelijk zeggen, dat je voor alle vakken hoge cijfers moet hebben. Als «vlijt» en «gedrag» maar goed zijn. Succes, jongens!

Aan WENDIE uit Hamme-Zogge de eer om dit lente-tuintje te openen.

Goede morgen

De zon is reeds lang wakker. Haar koesterende stralen schijnen door het raam van Grietje en zullen haar wel spoedig wakker maken: nu schijnen zé al op haar deken en kusseke. Zachtjes opent ze de oogjes, nog zo klein, wrijft ze uit en tracht wederom in te slapen. Maar wat ziet ze daar? De zon, met haar prikkelende stralen! Ze volgt ze tot aan het raam en wordt er zich van bewust dat het weer dag is. Op eens: «Waar is mijn pop?» Hola die was bij mij gebleven! «Goed geslapen Lina?» Zijt ge niet uit bed gevallen? Neen hè? Nu is ze niet zo stout meer. Dada spipkes, gij hebt niet geslapen. Dat weet ik! Altijd speelt ge met uw vriendjes, de andere kabouterkes. Maar nu moet ge met mij spelen hoor! Ik zal me gauw verstoppen. Roef! onder het deken. «Ik heb je gezien!» 'k Speel niet meer met jou. Ik ga bij moeke. Op haar blote mollige voetjes trippelt ze naar beneden. «Mama!» Nergens te zien. Ha...! in de tuin staan prachtige bloempjes. Gauw eens gaan zien. «Goede



Eigen werk van de 9-jarige LUCKY LUKE uit Tienen.

morgen vlooltjes!» Wat ruikt ge toch goed! Grietje ziet opeens haar moeder. Die neemt haar in de armen en geeft twee dikke kusjes op Grietjes rode wangetjes. Nu moet ze boekjes eten, nietwaar klein prutske? Dit beviel Grietje niet erg, want al die bloempjes en pannetjes in het zand bekoorden haar hartje. Weldra zou zij ze toch mogen begroeten en haar lustig kinderspel weer beginnen.

Eigen werk van WENDIE uit Hamme-Zogge.

Bravo, rakkeresje! Je opstel is even blij, kinderlijk en fris als de lente zelf. Een moolere knol voor ons lenteperk hadden



Vissersboot. - Nagkno'd door DARTELE ZWALUW uit Beersel.

we niet kunnen wensen. Bedankt voor je mooie brief. Wat fijn, dat je zo van klas-sieke muziek houdt. Geniet daar maar veel van. Dat is een grote rijkdom, een voorrecht bijna!

VICTOR COCHET uit Gent bezingt zijn dierbare geboortestreek.

(Zie vervolg bladz. 18.)

**Zorg je
 er ook voor,
 dat je vrienden
 Robbedoes
 lezen?**

ABONNEMENTSPRIJS

LANDEN	VALUTA	1 JAAR	6 MAAND.	3 MAAND.	BESTELLEN BIJ
Nederland	Fl.	18.20	9.10	4.55	Uitgeverij J. Dupuis, Zonen & Co., Hercules Segherslaan 19 Eindhoven. — Giro: 211714.
West-Indië	Fl.	19.40	9.70	4.85	



VERKRIJGBAAR
IN DE GOEDE BOEKHANDEL





BEELDEN UIT DE
WERELDGESCHIEDENIS

DE
TALISMAN
VAN
TIMOER



VERVOLG PAG. 19

ONZE KNOLLENTUIN

(Vervolg van bladz. 14.)

Vlaanderen

O, Vlaanderen
Het mooiste land dat ik ken
Met uw vruchtbaar akkeren
Ik denk er aan, waar ook ik ben
O, Vlaanderland.

ROBBEDOES GEROOFT GANS DE POUTIEMACHT RUKT UIT!!!



Eigen werk van WINNETOU 33.642 uit St. Niklaas.

O, Vlaanderen
Zo dicht bij de kust
De landbouw bloeit er gelijk het andere
Daar vindt men eindelijk rust
Vlaanderland.

O, Vlaanderen
De bloei zal er nooit sterven
Gelijk al het andere
Nooit zal men er iets van erven
O, Vlaanderland.
Eigen werk van VICTOR COCHET uit Gent.

We hopen dat je een regelmatig planter wordt. Er zit beslist iets in je.
En verder, rakkers... ook dit doet ons aan de lente en zon denken. Velen zullen bij « Vlaanderen » aan de « Leeuw van Vlaanderen » denken en... aan de Witte van Schem, die dit prachtig boek in het koren liggend verslond.

Een eigen werk-lied van CLEMENT HEUDENS uit Wommelgem.

Mieke Ting

Tingelingeling,
't Belleke van Mieke ging,
Mieke deed het deurse open
En ze zag de bengels lopen.

Mieke Ting,
Uw belleke ging,
Uw belleke gaat,
Maar 't is te laat.

« Wacht, » zal Mieke
en ze ging naar 't zomerhuis,
Van achter in de kluis,
Pompte een emmer water...
En vijf minuten later...

Tingelingeling,
't Belleke ging alweer,
't Was nu al de tweede keer.
Mieke goot d' emmer uit,



Eigen werk van DOPPY uit Minderhout.

Recht op de jongens hunne snuit.
Eigen werk van Clement GEUDENS uit Wommelgem.

Je tekening kan niet verschijnen, rakker.
Echt jammer. Maar lees artikel 6 uit ons reglement eens! Stuur nog eens gauw wat, maar dan in O. I.-inkt.

Die bel-trekkende kwajongens waren zeker geen Robbedoesrakkers. Die doen zo iets immers niet!

We begonnen met licht en zonnescijn, met een « Goede Morgen ». We eindigen

met een « Goede Avond » : een gedicht (?) van E. CONNART uit Ezemaal :

ALS DE DUISTERNIS VALT

De schemering valt langzaam ons dorpje in.
Sterren pinken reeds aan de hemel.
Hier en daar, fladdert nog een vogeltje,
Op zoek naar een beschut plaatsje.
De mens sluit de luiken van zijn huisje,
en talrijke lichtjes worden aangeknipt.
De bloemknopjes sluiten zich.
Alles slaapt langzaam en rustig in.
Want nu zal een andere wereld zijn
Intrede doen.
Nachtgaals, uilen, veldmuizen en zovele
andere dieren,
uit de nachtelijke natuur, zingen uit
volle borst.



De grote Detectieve P. A.

De grote detective P. K. - Eigen werk van SURCOUF 33.533 uit St. Niklaas.

Iedereen wilt zijn concert ten beste geven.
't is alsof zij alles in slaap willen wiegen,
om alleen als heer en meester te kunnen
heersen.

Eigen werk van E. CONNART uit Ezemaal.

Zouden we dit werkelijk een gedicht mogen noemen, beste rakker? Je poging wordt gewaardeerd. Daarom ook een verdiend plekje in onze tuin. Een goeie raad echter : oefen je eens in een strakke dichtvorm. Het zal je best lukken. En daarna zal jij je als werkelijk dichter grotere vrijheden mogen veroorloven. Veel succes!

De Eervolle Vermeldingen : JULIUS CAESAR 33.705 uit Duisburg : maar jongen toch! Je winterlandschap is eigen werk, maar stukken beter dan dat nageknoidespul. Je kan het! Flink aan het werk, rakker! MARSUPIAMI 34.149 uit Kleidrecht : goed je best gedaan. Hulde verder voor PIRREWET uit Terneuzen, SHEBA uit St. Job in 't Goor (prima!), TARZAN uit Averbode (art. 6!!!) en Jozef RANTOENS uit St. Amandsberg. BLONDIE uit Oostende maakt

goede vorderingen. Wat een stapel! WILLY LEROUX uit Wachtebeke : mooi! Maar een tikje meer met licht en schaduw werken, rakker! Verder een pluimpje voor : TEDDY BILL uit Oostende (een ietsje fijner afwerken), EKSTEROOG uit Menen (leuk!), PIET ZEEMS uit Berchem (niet te ruw worden, jongen!), OLD FIREFOOT uit Nuth (soel, die vlekken!), AIF. VAN NUFFELEN uit Schoonderbuku (art. 6!!!), ROBIN HOOD uit Gentbrugge (ultstekend gefantaseerd! Echt eigen werk?), KRIEMHILDE uit Etterbeek (nu, jij weet ook mooie « madammekes » te tekenen!), MARC REYNAERT uit Gullegem (hou vol!), BUCK DANNY uit ??? (Henk de Goede) : welkom! Je doet prachtig je intrde, verder voor : VIKING uit Eke, PIMPERNEL uit Ekeren, JOS. NIJS uit Betekom, en John FORMOL 34.320 uit Borgerhout (art. 6!!!).

Tejoek, pfff, stff... Dat is geen trein, maar Sjarel, de sloffende, pijprokende Sjarel. Dus, het tuintje uit en tot de volgende week! Flink julle best doen op school, hoor!

Dag, rakkers! Het beste van Sjarel en Plet, het allerbeste van julle opperknollenplanter
SNUFFEL.

CLUBNIEUWS

BRIEVENBUS

Samson, Baasrode. — Je mag niet vergeten, dat Robbedoes niet zelf de leider van een plaatselijke club benoemt. Alleen de leden van de club hebben dat recht. Het beste lijkt me, dat je eens openhartig met je leider gaat praten. Aangezien hij niet meer over de nodige vrije tijd beschikt, zal hij het zeker goedvinden, dat er een opvolger in zijn plaats komt. Onder de leden is er zeker wel een rakker, die daar voor geschikt is. Misschien ben jij dat wel.

Pailleter, Jette. — De foto's van sommige schrijvers zal je zeker in een grote boekhandel vinden. Adressen mag ik je niet bezorgen, maar hieronder laat ik een oproep publiceren. Goed zo?

OPROEPEN

Rakker Harry Hens, Apostolikenstraat 25, Turnhout, zoekt leden voor zijn nieuwe plaatselijke Robbedoesclub. Liefhebbers melden zich bij hem aan, 's Maandags en 's Dinsdags van 17 tot 18 uur, 's Zondags van 10 tot 11 uur.

Alle Robbedoesrakkers van Zomergem, die in een plaatselijke club willen treden, richten zich tot leider Willy Sleyaert, Tuinwijk 5, Zomergem-Motte. Doel : kamperen en fietstochtjes.

Leider Roger Peeters, Valère Broekaartstraat 56, Jette, ontvangt nieuwe leden voor zijn plaatselijke Robbedoesclub met open armen.

WIE WEET HET ?

SPEL Nr. 1

Beethoven : Fidelio - Chopin : Valse Brillante - Offenbach : De Schone Helena - Schubert : Ave Maria - Mozart : Don Juan - Liszt : Hongaarse Rhapsodie - Schumann : Träumerei.

SPEL Nr. 2

B = Teken dieren (Steenbok) - D = Topografisch teken (Telegraaf) - F = Spijkerschrift - I = Jupiter (Sterrenkunde) - K = Stenografisch teken - L = Hiëroglief - N = Pi (Griekse letter) - O = Rune (letter S) - Q = Spiraalveer.

Musiek : A = solseutle - C = si of b - E = molteken - J = 1/8 rust - H = 1/4 rust - M = 1/8 noot - U = 1/16 noot - G = pauzeteken met notenbalk - V = vierkante noten (oud muziekschrift) - P = F- of fa-seutle - T = C- of do-seutle - R = kruis - S = dubbel kruis, als dit onmiddellijk op een verhoogde noot volgt.

SPEL Nr. 3

1 : Des winters als 't regent. - 2 : Er was een wuf dat spon. - 3 : Broeder Jacob. - 4 : Er waren twee coninckskinderen. - 5 : De Zilvervloet.

SPEL Nr. 4

1 : Onjuist, het is een revolver. - 2 : Juist, Paderewski. - 3 : Onjuist, van tering gestorven. - 4 : Juist. - 5 : Onjuist, het is een muziekinstrument.

SPEL Nr. 5

A : Serpent of slanghoorn. - B : Sarusophoon. - C : Basbarzoen. - D : Cither. - E : Ocarina. - F : Piccolo.





JERRY SPRING door W.F.

WIL MIJN RODE BROEDER ZIJN OREN OPEN - ZETTEN VOOR MIJN WOORDEN? DOLKOP IS OP EEN VERKEERD SPOOR! TOEN HJ VUURWATER HAD GEDRONKEN HEEFT HJ ZIJN GAST BELEDIGD, EEN VAN ZIJN BROEDERS GESLAGEN EN NU ZIJNT HJ KLEINGEESTIG OP WRAAK! ALS DOLKOP DIT PAD VOLGT, ZAL HJ ZEKER NIET GROOT WORDEN ONDER DE KIWAS

DOLKOP IS DE ZOON VAN EEN STAMHOOFD EN MOET ZIJN VOLK EENMAAL GEBIEDEN...



... HET BLEEKGEZICHT. WIL VREDE. DOLKOP BEGEERDE HET PAARD VAN HET BLEEKGEZICHT. WEL, MORGENVROEG MAG DOLKOP HET KOMEN HALEN... LAAT MIJN RODE BROEDER NU MAAR GAAN SLAPEN...



PFF! HAA!!
HM! HE! HE!
TUSSSEN TWEE
HAAKJES, VAN-
OCHTEND IS ER
RODEO!



HIER IS HET PAARD
WIL MIJN RODE
BROEDER HET
EENS PROBEREN?

UCH!
UCH!
UCH!

UCH!



DOLKOP BEGRUPT
ER NIETS VAN!
WAAROM GEEFT HET
BLEEKGEZICHT
NU WAT HET GISTE-
REN NIET EENS
WOU VERKOPEN?



VERVOLG PAG. 23



WIE WEET HET ?

ELK VAN DEZE
MUSICI HEEFT EEN
VAN DEZE WERKEN
GEOOMPONEERD.

HIER ZIJN DE PAR-
TITIES. GEEF ZE
ELK EEN VADER...



BEETHOVEN



CHOPIN



OFFENBACH



LISZT



SCHUBERT



MOZART



SCHUMANN



LISZT



WAT EEN HUTSPOT
VAN MUZIEKTEKENS!

JA, MAAR OPGELET,
SOMMIGE ERVAN HEB-
BEN NIETS MET MU-
ZIEK TE MAKEN!



DIE
HERKEN IK!

IK OOK!
HET ZIJN DE
HELDEN VAN KIN-
DERLIEDJES OF
VERSIES WAAR
JE DE TITEL
VAN MOET
RADEN...



2 WELKE?
EN HOE HETEN
DE ANDERE?

HÉ, WAT ZIJN DAT
VOOR MUZIEK-
INSTRUMENTEN?

ZOEK JIJ
DE NAMEN
ERVAN!



5

E. PAAPPE, J. 112.

IS
DIT
EEN
TROMPET?

1. een PARABELLUM is een antieke trompet.
2. een groot pianist is POOLS EERSTE MINISTER geweest.
3. CHOPIN is in een duel gedood!
4. MOZART debuteerde toen hij 6 JAAR was.
5. een TYMPANON is een OORZIEKTE.

IS
DIT
EEN
TROMPET?

4 NU, WAT DENK JE ?...



(Zie oplossingen bladz. 18.)





(Wordt vervolgd.)